



Foto: BENGT PETTERSSON

Kritik. Förbundsordförande för Sveriges Skolledarförbund Mats Nilsson är kritisk till Karlskrona kommuns sätt att hantera ärendet kring Yaras död. Han menar att förtroendet, tilliten och samarbetet mellan skolans huvudmän och skolledarna måste bli mycket bättre.

Samarbetet måste bli bättre

Jag är mycket kritisk till Karlskrona kommuns sätt att hantera ärendet kring ett barns tragiska död, och hur skolan och flickans rektor tidigt pekades ut för att ha brustit i sitt ansvar att anmäla till de sociala myndigheterna.

Jag reagerade kraftigt emot att kommunledningen valde att offentligt peka ut skolledaren innan hela bilden var klar över vad som gått fel i kommunens ansvar och hantering i samband med åttaåriga Yaras död.

Ärendet är av en mycket stor principiell betydelse för skolledarna i Sverige.

Som rektor och förskolechef behöver du stöd och riktlinjer från arbetsgivaren så att du kan känna dig säker på att göra rätt utifrån den lagstiftning som finns och det ansvar du har.

Sverige Skolledarförbund har i en uppvaktning till socialdepartementet krävt en mycket större tydlighet om var gränserna mellan socialtjänstens ansvar och skolan ansvar går, när det handlar om barn som får illa.

Redan 2013 slog skolledarna i Karlskrona larm. De tyckte inte att de kunde ta ansvar för arbetsmiljön på grund av en orimlig arbetsbelastning och ville "returnera" arbetsmiljöansvaret till kommunen.

Flera skolområden i Karlskrona stod inför kraftiga nedskärningar i budgeten. Följden skulle bli uppsägningar, större elevgrupper och mindre resurser till barn med särskilt stöd.

Ett tiotal skolledare avsåg sig hela eller delar av ansvaret för arbetsmiljöuppgifter.

De meddelade sin närmaste



” Jag reagerade kraftigt emot att kommunledningen valde att offentligt peka ut skolledaren innan hela bilden var klar med åttaåriga Yaras död.

chef att de på grund av de ekonomiska förutsättningarna inte längre kunde ta ansvar för arbetsmiljön på det sätt som arbetsmiljölagen och föreskrifterna förutsätter.

Sedan flera år fanns det en stor frustration bland skolledarna att inte räkna till.

De hamnade i kläm och kände nu att de inte kunde stå för den verksamhet som skulle bli kvar efter kraftiga besparingar.

Förskolechefer och rektorer i Karlskrona hade dock under en längre tid påtalat och visat till kommunledningen sin mycket tunga arbetsbelastning och bristande administrativt stöd för att fullgöra sitt nationella uppdrag.

Kommunens centrala stöd till skolledarna hade helt enkelt inte fungerat på ett tillfredsställande sätt. Kommunen hade till exempel inte några tydliga riktlinjer för hur samverkan mellan skola och sociala myndigheter skulle se ut när det gällde utsatta barn.

Skolledarna hade även framfört att de saknade delaktighet och inflytande över hur skolverksamheten skulle kunna organiseras på ett tillfredsställande sätt.

Här är det inte bara Karlskrona kommun som brister.

Skolinspektionen har i sin nyligen presenterade kvalitetsgranskning över styrningen av skolan, pekat på flera brister: "Samarbetet och dialogen mellan rektor och huvudman utgör en vital länk för verksamheternas utveckling. Hos många huvudmän är dialog och kommunikation mellan rektor och huvudmanrepresentanter mera sporadisk och av informativ karaktär, snarare än kommunikativ. Samarbetet behöver utvecklas så att rektorn ges bättre

utrymme och stöd att kunna verka som pedagogiska ledare. När samarbete och dialog saknas, eller är alltför svagt, fungerar inte styrningen som det är tänkt."

Sveriges Skolledarförbund vill att fler ska våga ta steget att leda förskola och skola. Skolledarna är Sveriges viktigaste chefer.

Vi står inför ett stort behov av att rekrytera skolledare i landets kommuner.

Vi vill att alla skolledare fullt ut och med starkt stöd ska kunna ta ansvar för uppdraget i de nationella styrdokumenterna. Skolledaren har en mycket viktig uppgift i att skapa en likvärdig skola där alla barn blir sedda och deras behov tillfredsställda.

Men samtidigt förväntar vi oss att landets kommuner, även Karlskrona kommun, är villiga att skapa de bästa förutsättningarna för skolledarna att kunna genomföra det nationella uppdraget riksdagen beslutat om.

Ett viktigt fundament för att våga ta steget till att bli skolledare, är att kommunens organisation utformas så att skolan och dess ledning känner tillit och förtroende från såväl kommunledningen som kommunens politiker.

Det tragiska som har hänt i Karlskrona visar med all tydlighet att förtroendet, tilliten och samarbetet mellan skolans huvudmän och skolledarna måste bli mycket bättre.

Mats Nilsson
 Förbundsordförande
 Sveriges Skolledarförbund

! Läs mer på sidan 2 och 34.

DAGENS RIS



... till Miljötekniks sopgubbar som inte sätter tillbaka de tömda soptunnorna där de tog dem utan sätter dem så att man inte kommer in med bilen på sin garageuppfart.

Villaägare

... till Trafikverket. Hur tänker ni när ni blockerar E 22 mellan Bräkne-Hoby och Galtsjön på morgonen när folk ska till jobbet. Hade det funnits en anvisning om att ni tänkt blockera vägen skulle jag givetvis valt en annan väg. Men det enda som fanns var vägarbets skyltar uppe på E 22. Och då kan man ju inte vända. Det måste väl finnas andra tider att klippa gräset på. Mycket dålig stil Trafikverket.

Lasse



... till Blekingtrafikens stadsbussar. Eftersom ni är åtta minuter sena så låter ni mig inte spanna fast barnvagnen eller komma fram och betala, ni bara kör i full fart. Tvärnitat och gasar vid varje stopp. Det slutade med att jag fick ta upp mitt barn och hålla i honom så hårt jag kunde. Jag kommer aldrig mer våga åka buss med mitt barn. Lycka till med fler resenärer som ni skriver i BLT att ni vill ha.

Obetalande och livrädd mamma

Tragedin för Yaras rektor

■ I ett läge, då rektorn säkert redan mätte mycket illa, hänger kommunens ansvariga ut honom och stänger av honom. En erkänt duktig och kompetent rektor, som kanske inte handlade helt korrekt i en mycket svår situation. En bra arbetsgivare gör inte så. I stället borde man ha stöttat och hjälpt. Kommunens ansvariga är mer ansvariga för rektorns och hans familjs tragedi än rektorn för Yaras tragedi. En ursäkt till familjen räcker inte utan skolchefen bör avgå!

Bedrövad före detta chef

De ansvariga borde avgå

■ Efter att sett inlägget om rektorn som fick sparken i samband Yaras tragiska bortgång, borde de ansvariga cheferna ta sitt ansvar och avgå. Omedelbart!

Anders

DAGENS #TWITTER



"Skolan har ett ansvar, men huvudmannen måste ge rektor hjälp och stöd att ta sig igenom kriser. Alla är människor och misstag kan ske #yara."

@AronssonAnnika
 Förstalrare och förtroendevald
 socialdemokrat i Olofström